

Edith Stein Tacht

Thema: "herdenken is omzien om vooruit te zien"



een wandeling van spv Limburg

09 augustus 2021

Anecdote of Justice Harlan.

The other day in the circuit court room a number of lawyers were discussing Gen.

9 September is de **feestdag** van **Edith Stein**, of **Heilige Theresia Benedicta** zoals ze onder haar kloosternaam heette.

Edith Stein is in 1891 geboren in een Joods gezin. Zij bekeerde zich tot het katholicisme, maar verloochende haar Joodse wortels niet.

Vanuit het klooster in Echt werd ze gedeporteerd naar Birkenau, waar zij in 1942 in de gaskamers om kwam.

In 1998 is ze heilig verklaard.

De wandeling draagt het thema:

"herdenken is omzien om vooruit te zien"



We treffen elkaar bij de
Onze Lieve Vrouwe kapel
en voetvallen

(Bosstraat 33 te Schilberg)

voorzijde kapel



achterzijde kapel
met een 18 eeuws kruisbeeld





O.L. Vrouwe kapel foto's van het interieur □



de voetvallen aan het pleintje met lindebomen.



Bij de kapel worden we welkom geheten door **Els Benders**, onze gids tijdens deze wandeling.

Daarna neemt **Nan Paffen** het woord voor een korte inleiding en uitleg van het thema van onze reis.



Alvorens we dan echt van start gaan, lezen we samen dit pelgrimsgebed (naar een oud Middeleeuws reisgebed):

Pelgrimsreisgebed

*Goede God, U gaf geborgenheid aan Abraham en Sara
toen zij wegtrokken uit het land Ur.*

*U smeedde zwervers samen tot een hecht volk
toen zij op weg waren naar het land van de Belofte.
En wijzen uit het Oosten wees U door een ster
de weg naar het kind van Bethlehem.*

(allen) **Maak ook ons tot uw mensen, samen onderweg.
vergezel ons op onze tocht door het leven.
Wees tijdens hitte een koele schaduw
en bij regen ontij een veilige beschutting.
Wees een schild tegen onze angsten
en een stok op glibberige paden.
Geef ons perspectief als wij de moed verliezen.**

*Mogen wij op onze levensweg uw goedheid ontmoeten
en tijdens onze reis en levensloop
uw bevrijdende aanwezigheid ervaren.*

(allen) **Wijs ons de weg naar de vrede,
naar een wereld waar ieder tot zijn recht komt.
Dat wij ons ook laten leiden door woord en voorbeeld
van Maria, Edith Stein
en de vele mensen die ons zijn voorgegaan.
Dat wij zo mogen aankomen
bij Jezus Christus uw Zoon, onze Heer, Amen.**

We laten al snel de bebouwde woonwijken achter ons, om onze reis over veld- en bospaden te vervolgen.



De paden waren soms avontuurlijk en modderig, maar de prachtige omgeving van o.a. **natuurgebied de Doort** maakte dat ruimschoots goed.







Zo lopen we langzaam de bebouwing weer in en komen we bij onze **eerste bezinningsplek**; de **Anthoniuskapel in Sleek** (Slekkerstraat 53 Sleek)



We starten de **bezinning** met een uitspraak van Edith Stein.

*Uitspraak Edith Stein:
"We moeten elke dag beginnen
als een nieuw leven"*

Daarna volgt er een prachtige tekst over de betekenis van **Levenskunst**. Een tekst die mooi aansluit bij het gedachtengoed van Edith Stein.

We zingen **Ubi Caritas**, om daarna onze weg te vervolgen naar de volgende bezinningsplek.

*Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is: daar is God*





**Anthoniuskapel Slek
enkele beelden van buiten
en binenn in de kapel**



We laten al snel de bebouwing achter ons,
als we onze weg vervolgen.



Het paardje van Pey
(vindplaats van een schat
uit de Romeinse tijd)

We komen bij onze **tweede bezinningsplek** en tevens onze plek voor onze meegebrachte lunch. De cisterciënzer abdij van de trappisten;
Abdij Lilbosch (Pepinusbrug 6-Echt)



Voor we onze lunch opeten, krijgen we uitleg over het hoofdmonument van **Stichting op Vleugels der Vrijheid**.

Een monument waar jaarlijks wordt stilgestaan bij de omgekomen vliegtuigbemanningen in de gemeente Susteren-Echt tijdens WO II.



De boom symboliseert de wereldvrede en is behangen met gehaakte poppies. Hij leeft in harmonie met de spelende kinderen, de dragers van de toekomst.





Na onze lunch starten we de **bezinning** met een uitspraak van Edith Stein.

*Uitspraak Edith Stein:
"Neem niets als waarheid aan,
als het liefde mist,
Neem niets als liefde aan,
als het waarheid mist."*

Daarna laten we dmv het gedicht, **Wie ben ik** onze gedachten gaan over het antwoord op die vraag.

We zingen **Ubi Caritas**, om daarna een kijkje te nemen in de bunkerkapel.



*Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.*



De **bunkerkapel** is donker, waxinelichtjes wijzen de weg.
Als we onze zaklamp richten,
verschijnt Maria ons aankijkend vanaf een altaartje.



We wandelen verder. Onze geestelijke honger is deels al gelaafd met de bezinningen.

Hoogste tijd om ook de inwendige mens te versterken.

Onder het toezicht oog van de Schaapsherder strijken we neer op het terras van

Café het Hingen

(Op Den Dijk 2A Echt)

Waar we kunnen genieten van een stuk Limburgse vlaai en koffie of thee.





We mogen nog even genieten
van de natuur rondom Echt,
voor we het centrum bereiken.



We lopen op de Nieuwe Markt langs het **Oorlogsmonument**. Op de stenen staan de namen van de slachtoffers van WO II, zo ook de namen van Edith Stein en haar zus Rosa

Op de Peijerstraat 16 ligt een **gedenksteen**. De steen markeert de plek waar Edith en Rosa door de Gestapo zijn weggevoerd naar Auschwitz.





We komen bij het
Karmelietessenklooster
(Bovenstestraat 48 Echt)
waar Edith Stein verbleef van
31 december 1938 tot haar
deportatie op 2 augustus 1942.



Voor het klooster liggen
twee **stolpersteine** van
Edith en haar zus Rosa





Op de buitenmuur van het klooster zien we een **herdenkingsmonument** voor Edith Stein.

Binnen in de kapel zien we Edith Stein afgebeeld op de gebrandschilderde ramen en staat er een portet.





We lopen verder
en komen
steeds dichterbij
het eindpunt
van onze wandeling.
De **Sint-Landricuskerk**



Vlak voor de kerk zien we deze tegel met een mooie **spreuk**



We staan stil bij Het **Joods Monument**.

De muur is een gedachte aan de Joodse Klaagmuur, op de plaquette staan de namen van de personen die door de Gestappo zijn weggevoerd, de openingen staan voor de onbekende slachtoffers van de Holocaust. Aan de zijkant zien we een **herdenkingsmonument** van Edith Stein met haar blik op de kerk gericht.

Onder de klanken van het orgel sluiten we de wandeling af met een gedachte van Phil Bosmans.

"Onze wereld heeft vandaag een verschrikkelijke nood aan gewone goede mensen, vriendelijke mensen..."

We nemen afscheid en bekijken de kerk op eigen gelegenheid, alvorens onze wegen echt scheiden en we huiswaarts gaan.



Edith Stein altaar



en koormantel



Gebrandschilderde ramen met de levensloop van Edith Stein





Voor mij was dit de tweede wandeling met SPV. Weer kan ik terug kijken op een geslaagde wandeling, die natuur met stad verenigd. Een wandeling met een mooi thema en teksten die actueel zijn. Een fijne manier om samen onderweg te zijn met een bijzondere groep, mooie bezinningen en fijne gesprekken.

Claudia

(instagram: @pelgrimsvoetstappen
e-mail: pelgrimsvoetstappen@gmail.com)