

# SINT-BENEDICTUSTOCHT ma 25 september – ma 2 oktober 2023



< van Abdij  
Mamelis  
Vaals)

> via Abdij  
Kornelimünster



> naar Abdij  
Maria Laach  
(VulkanEifel)



## Zeven dagen wandelen door de Eifel + een terugreisdag (164+8 km)

Een pelgrimstocht met elke dag een van de 'zeven hoofddeugden' als thema:  
Geloof - Hoop - Liefde - Verstandigheid - Rechtvaardigheid - Moed - Matigheid.  
Mede geïnspireerd door teksten van de heilige Benedictus van Nursia

1. ma 25 sept.: **Abdij Mamelis** – Drielandenpunt – **Kornelimünster** (*abdij*) (23 km)
2. di 26 sept.: Kornelimünster – Mulartshütte - Rott – Konzen - **Monschau** (*Besttime Hotel*) (28 km)  
*eventueel laatste stuk vanaf Lammersdorf of Konzen met de bus (10 of 5 km korter)*
3. woe 27 sept.: Monschau – Perlenbach – Oleftalsperre - **Hellenthal** (*Hotel Berghof*) ((24 km)
4. do 28 sept.: Hellenthal – Klooster Steinfeld – Marmagen - **Blankenheim** (*Hotel Finkenbergrhof*) (26 km)  
*eventueel vanaf Bhf Blankenheim Wald of Blankenheimerdorf met de bus (4 of 2 km korter)*
5. vr 29 sept.: Blankenheim – Freilinger See – Aremberg - **Antweiler** (*Hotel Café Frank*) (18 km)
6. zat 30 sept.: Antweiler – Rodder - Adenau – Hohe Acht - **Siebenbach** (*Hotel Parc Fermé*) (21 km)
7. zo 1 okt.: Siebenbach – Hohenleimbach – Kempenich - Weibern - **Maria Laach** (*Laacherseehaus*) (24 km)  
*Gastenverblijf van de abdij is volgeboekt; zij tipten dit Natuurvriendenhuis, 2 km verder.*
8. ma 2 okt.: 's morgens verblijf in en rond de abdij; en/of tocht rond de Laacher See (8 km)  
's middags terug naar huis: met de bus naar Andernach; daar de trein via Keulen naar Aken

### ZIN OM MEE TE GAAN?

- Let wel: het is een heel mooie, maar wel pittige tocht van per dag gemiddeld 25 km. Wandelervaring door heuvelachtig gebied is een vereiste!
- Verwacht niet een 'geheel verzorgde wandelvakantie': we zullen veel onderling regelen. Zoals bagage-vervoer. Er gaat een auto mee; we hopen dat enkele deelnemers die auto een of enkele dagdelen willen rijden en onderweg inkopen willen doen voor een picknick halverwege. Die auto kan ook 'bezemwagen' zijn voor het geval eens iemand niet verder kan (maar alleen in noodgevallen!). Ideaal zou zijn als bijv. van een koppel de een graag wandelt en de ander wel pelgrim, maar geen wandelaar wil/kan zijn: een bagage-vervoerder krijgt veel dankbaarheid en maakt deel uit van de groep.
- Overnachtingsgelegenheden zijn er onderweg niet zo heel veel (meer). Soms is er weinig te kiezen als het gaat om eenvoud of luxe, dus ook prijzen verschillen. Deelnemers moeten bereid zijn om een kamer te delen (uitzonderingen zijn bespreekbaar).
- We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel de totale kosten zullen zijn. Voor logies en ontbijt van zeven overnachtingen zal de prijs in totaal tussen de 350 en 400 euro pp zijn (een enkele keer incl avondeten). Daar komen de kosten bij van de diners 's avonds (iedereen kiest en betaalt zelf, zo ook de drankjes), alsmede de benzinekosten en die van de picknicks onderweg. Voor de terugweg kunnen we onderling iets regelen: er kunnen een paar met de auto mee; en in Duitsland heb je goedkope meermans-treinkaartjes. We verdelen zoveel mogelijk de kosten.
- Om het allemaal overzichtelijk te houden, willen we de groep niet groter laten zijn dan tien personen, incl. begeleider Henk Erinkveld (die zo langzamerhand elke meter van de route kent). Je kunt je vóór 15 juni bij hem aanmelden ([h.erinkveld@redemptoristen.nl](mailto:h.erinkveld@redemptoristen.nl)). Vertel iets over je motivatie, wat je eventueel kunt bij-dragen in de organisatie en geef je telefoonnummer door; hij neemt dan contact met je op. Wellicht komt er nog een gezamenlijke bijeenkomst als kennismaking en om de puntjes op de i te zetten.

Of je meegaat of niet: ik wens je een mooie zomer en alle goeds!

Wittem, 22 mei 2022

Henk Erinkveld