

# RONDWANDELING LANGS DRIE MARIA'S

**VAN WITTEM** Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand



**NAAR SIMPELVELD** Sterre der Zee & O.L.V.van Lourdes



► Heen: via Wahl- en Nyswiller en Baneheide (9 km)

◄ Terug: langs de Eyserbeek, Overeys en Eyserlinde (9 km)

► Met openbaar vervoer terug naar Wittem met Arrivabus lijn 47:

• Simplveld, halte Rolducweg (650 m na Sterre der Zeekapel)

• Simplveld, Oranjeplein (850 m na Lourdesgrot)

• Eys, halte Overeys (3,5 km vóór Wittem)

► Naar station Heerlen (lijn 43): halte dr Poelsplein (750 m na Lourdesgrot)



## **WITTEM EN ONZE-LIEVE-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND**

*Pelgrimsoord Klooster Wittem mag dan wel bekend zijn vanwege de H. Gerardus Majella, ook de Ronde Kapel met de icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand trekt veel bezoekers.*

*Het origineel van de oorspronkelijk uit Kreta afkomstige Maria-icoon hangt in de hoofdkerk van de redemptoristen in Rome, sinds paus Pius IX*



*in 1866 de verering ervan aan de congregatie toevertrouwde met de opdracht: "Maak haar bekend". Dat is goed gelukt, want inmiddels is deze Maria-icoon wereldwijd de meest bekende icoon en Maria-afbeelding. Er zijn druk bezochte bedevaartsoorden in bijvoorbeeld de Filippijnen, Haïti, Chili en Singapore. In landen als Brazilië, Spanje, Ierland en Groot-Brittannië trekken de 'novena's' rond haar jaarfeest (27 juni) zeer veel bezoekers. En in hoeveel kerken in ons land hangt niet deze wereldberoemd geworden icoon van Maria? Wittem als bakermat van deze verering in Nederland, mag zich terecht ook Maria-oord noemen.*

### **Van Wittem naar Simpelveld (9 km)**

Vanuit de kloosterkerk van Wittem gaan we naar links en steken bij de verkeerslichten de Rijksweg Maastricht - Vaals over en lopen naar links over het fietspad en de Partijerweg het dorpje **Partij** in. Waar de weg bij een pleintje een S-bocht naar rechts maakt, gaan wij schuin naar links en lopen de Rodestraat helemaal uit. Die gaat over in een geasfalteerd pad dat uitkomt op de Rijksweg. We steken de Rijksweg voorzichtig schuin over en wandelen over de Oude Baan naar het St. Cunibertuskerkje van **Wahlwiller**. (2 km)

*Van het fameuze Romaanse kerkje stammen de oudste delen uit de 12de eeuw. Bij de bouw is materiaal uit de eigen streek gebruikt: Kunradersteen, mergel en baksteen. Het interieur is van achter een hekwerk zichtbaar. De schilderijen zijn van Aad de Haas (1920-1972). Deze Rotterdamse, maar in 1944 naar Zuid-Limburg gevluchte schilder voorzag de kerk in 1946 van een kruisweg, niet bestaande uit het normale aantal van 14, maar 16 staties. De personen zijn op ongewone wijze geschilderd. De strijd tussen voor- en tegenstanders leidde onder druk van het Vaticaan in 1949 tot verwijdering van de staties uit de kerk. Jarenlang waren ze in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.*

*Na de restauratie van de kerk gaf Bisdom Roermond in 1981 toestemming de kruisweg terug te plaatsen. De redemptorist/kunstenaar Gerard Mathot, bevriend met Aad de Haas, zei over hem: "Aad de Haas maakt over Jezus' lijden zijn eigen impressie, in een mij zeer bekend handschrift, gevoelig als een seismograaf, verwarrend wellicht voor wie zijn schrift nog nooit las - zoals elke cri de coeur ons verwarren kan (en daarna verrijkt). Maar in elk geval 'echt' een galm uit het hart, persoonlijk, raak; een meditatie zèlf".*



*Een van de laatste staties: de graflegging van Jezus 'als een graankorrel in de aarde'*

Vanuit het kerkje wandelen we naar links over de Oude Baan Wahlwiller uit. Halverwege deze voormalige trambaan Vaals-Maastricht passeren we een beeld van Sint-Jozef, patroonheilige van de basisschool van de tweelingdorpen Wahl- en Nyswiller die hier recent nog stond. We komen in **Nyswiller**. Vlak vóór de Rijksweg gaan we linksaf het pad naar beneden en bereiken de Schulsbergweg die we rechts op gaan tot een T-kruising. Hier gaan we linksaf, steken de Selzerbeek over, buigen af naar rechts en komen bij de Dionysiuskerk. (3,5 km)

*Reeds in 1178 wordt melding gemaakt van ene 'Wilra sancti Dionisi', een kerkje toegewijd aan de H. Dionysius. 'Wilra' is afgeleid van 'villa' en betekent landgoed. 'Nys' verwijst naar 'Dionysius'. In 1895 werd het oude kerkje uitgebreid met een driebeukige bijbouw. Ook in 1905 werd de kerk ingrijpend verbouwd naar een ontwerp van architect Cuijpers.*

We lopen even terug en gaan bij huisnr. 27 rechts de Vossenstraat in. Wij wandelen die geheel uit met de bocht mee langs het 'Limousin-rund'-fokbedrijf. Na 50 m nemen we rechts een pad met een houten leuning. Dit lange, smalle paadje volgen we door een grubbe tot een kruising in open veld. We gaan rechtdoor tot op de asfaltweg door **Baneheide**. (5,5 km)



Daar gaan we naar rechts tot de waterput en gaan dan linksaf de Hartjensweg op. We volgen deze tot een bank en wegwijk bij een boom. Daar gaan we naar links over de asfaltweg achter langs een bungalowpark. We buigen vóór het spoor linksaf en steken kort daarna dit spoor over en gaan naar rechts. We passeren het spoorwegstation van het **'Miljoenenlijntje'** (*informatie is ter plekke te lezen; 8 km*).

Vóór een plantsoentje nemen we links de Meester Jongenstraat en aan het eind rechts de Irmstraat. Via de Vroenhofstraat gaan we de St. Remigiuskerk rechts voorbij en steken over naar de Kloosterstraat. Die blijven we rechtdoor volgen en komen langs het voormalige klooster huize Loreto.



*Huize Loreto werd in 1875 gebouwd als Moederhuis, hoofdklooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Van hieruit werd de wereldwijde congregatie bestuurd, maar ook kinderen opgevangen, onderwijs gegeven en verfijnde liturgische kleding vervaardigd. In 2021 zijn de laatste zusters vertrokken en in 2018 werd er het museum 'De schat van Simpelveld' gevestigd dat een beeld geeft van deze rijke traditie. Voor openingstijden: [www.deschatvansimpelveld.nl](http://www.deschatvansimpelveld.nl)*

Meteen hierna gaan we linksaf: de Rode Put, die rechts afbuigt naar de witte kapel van **Onze-Lieve-Vrouw Sterre-der-Zee**.

### **SIMPELVELD EN ONZE-LIEVE-VROUW 'STERRE DER ZEE'**

*Bij 'Sterre der Zee' denkt men aan Maastricht, waar het Mariabeeldje met die naam druk bezocht wordt in de O.L.Vrouwebasiliek. Dat 15<sup>e</sup> eeuwse beeldje stond aanvankelijk in de kerk van de franciscanen. Toen die in 1638 verdreven werden, kwam het terecht in Tongeren, maar keerde 40 jaar later in Maastricht terug. Na omzwervingen werd de*

*'Sterre der Zee' op 10 oktober 1837 naar de O.L.Vrouwebasiliek overgebracht. Op die datum is haar jaarfeest en sinds 2005 ook het patroonsfeest van Bisdom Roermond.*

*De verering van de 'Sterre der Zee' werd sterk gepromoot door Mgr. Lemmens tijdens zijn episcopaat (1932-1957). In heel Limburg vindt men overal kapelletjes van de 'Sterre der Zee' als getuigenissen daarvan.*



*Deze is in 1951 gebouwd als initiatief van de buurtvereniging 'Rode Put', als vervanging van een wegkruis. Een motief was ook de dankbaarheid dat men de Tweede Wereldoorlog had overleefd.*

*Op 29 juli 1951 werd de kapel ingewijd door Mgr. Lemmens.*

*De titel 'Sterre der Zee' berust overigens op een leesfout. Sint-Hiëronymus las de naam Maria (in het Hebreeuws 'Marjam') als een combinatie van 'Mar' (druppel) en 'Jam' (zee). Vertaald in het Latijn is dit Stilla Maris. Al snel werd dit verhaspeld tot 'Stella Maris' oftewel 'Sterre der Zee'.*

### **Van Simpelveld naar Wittem (9 km)**

We gaan linksaf het straatje Sweyer op; en 150 m verder links een weidepaadje op dat langs de Eyserbeek loopt en dan de beek oversteekt naar een straat. Hier gaan we 30 m naar links en dan rechtsaf: de Pulsterstraat op, dat na 100 m een voetpad wordt naar een verkeersweg, de Rolduckerweg.

*Rechts zijn bushaltes van Arrivalijn 47 (Parkstad Stadion - Gulpen, een uursdienst), waarmee men rechtstreeks naar Wittem terug kan.*

Hier wandelen we over het trottoir naar links en gaan na 300 m links het Hellingbos in. Een info-bord vertelt meer over dit park. We volgen de bordjes 'grot/kapel' en passeren kruiswegstaties, een H.Hartkapelletje en een **Lourdesgrot**.

*Dit is een nabootsing van de grot van Lourdes, waar op 11 februari 1858 Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. Omdat velen zich een reis naar Lourdes niet kunnen permitteren, ontstonden overal 'Lourdes-grotten' of een 'Klein Lourdes'. De oudste in Nederland is die bij de Sint-Pieter in Maastricht (1874); deze kwam in 1954 tot stand.*

Vorbij de grot gaan we het bos weer uit en buiten het toegangshek rechtsaf langs de Eyserbeek. We negeren een brug en een vlonderpaadje naar links en rechtdoor wandelend komen we uit achter het gemeentehuis, dat we rechts passeren. We lopen langs winkels en horeca tot aan een rotonde.

*Wie van hier de bus naar Wittem wil nemen (lijn 47), vindt een bushalte op het Oranjeplein: vanaf deze rotonde 300 m naar links.*

We steken de rotonde over naar het dr. Poelsplein (met H.Hartbeeld en bushaltes van lijn 43 van Vaals naar station Heerlen). Daar gaan we links de Panneslaggerstraat in. Na 50 m lopen we rechts het voetpad op langs de Eyserbeek. We steken een weg over, gaan even naar links en vervolgen dan naar rechts het slingerend pad om een vijver en komen langs een speeltuintje. Daar buigt het pad naar rechts. We gaan niet het bruggetje over maar vervolgen het paadje door het park. We komen bij een eenvoudig **St. Jozefkapelletje**. (2,5 km)



We vervolgen het voetpad langs de Eyserbeek, rechts van ons. Op een Y-splitsing van voetpaden gaan we rechts en op een straat aangekomen gaan we rechtsaf, steken dus de beek weer over en komen bij enkele huizen. Op de T-kruising gaan we linksaf en wandelen naar een waterzuiveringsinstallatie. Vlak ervoor nemen we het voetpad naar links dat ons achterom deze installatie voert. Bij de ingang ervan lopen we rechtdoor via een klaphekje. We wandelen langs de Eyserbeek, links van ons, en passeren enkele huizen (**Bulkensbroek**).

Bij het laatste huis gaan we links via een draaihekje het weiland in. We blijven rechtdoor lopen door de wei tot aan de toegangsweg naar de hoeve Vogelzang. We gaan naar links over die toegangsweg. Meteen na de oversteek van de Eyserbeek gaan we rechts de wei in en steken even verder via trapjes en een vlonder de beek weer over. Het weidepad gaat dan schuin rechts omhoog het

bos in van **Landgoed Goedenraad**. Meteen daarna op de splitsing nemen we het pad links met de rode wandelpaaltjes. Even verder gaan we met de rode route schuin rechts omhoog. Zo komen wij op een schuine T-splitsing waar de rode paaltjes ons naar links leiden tot aan een straat met enkele huizen. Die gaan we links op, langs een pomp en over de Eyserbeek die we definitief verlaten. We komen in **Overeys** op de doorgaande weg door Eys. (5,5 km)

*Rechts is de bushalte van de uursdienst van lijn 47 naar Wittem.*

We steken over naar de Kelderweg. Via deze holle weg gaan we bij een kruising rechtdoor omhoog en over het spoor van het Miljoenenlijntje. Verder omhoog wandelend komen we op een hoogvlakte op een vijfsprong (*ruim 6 km*). We nemen de tweede weg rechts: een grindweg, later asfaltweg naar de Eyserlande.



*Aan het end zien we tussen de cipressen Klooster Wittem in het Geuldal liggen.*

Het verzetsmonument, rechts van de parkeerplaats, van de redemptorist-kunstenaar Gerard Mathot, is een bezoekje waard, voordat we naar links over het voetpad rechts van de weg 1 km afdalen naar **Wittem**.

---

---

● De **Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden** organiseert (in normale tijden!) een tiental groepswandelingen per jaar naar 'heilige plekjes' in met name Zuid-Limburg en de grensstreek. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, sturen we u regelmatig actuele berichten; meld u aan via [info@spvlimburg.nl](mailto:info@spvlimburg.nl).

● De SPV geeft pelgrimsgidsen uit om ook individueel op tocht te gaan: naast routebeschrijvingen is er speciale aandacht voor religieus-cultureel erfgoed onderweg. Voor meer informatie: [www.spvlimburg.nl](http://www.spvlimburg.nl)



*Dit boekje (€ 2,-) en andere (pelgrims-)literatuur is verkrijgbaar bij Kloosterboekwinkel Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem. tel. 043 450 2332*  
**[www.kloosterboekwinkelwittem.nl](http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl)**